

# Kristuskirken

## Baptistkirken i Odense



September/Oktober 2019

16. årgang, Nr. 5

### Bag om radiogudstjenesten

Vi fik sidst i januar en henvendelse fra DR, om vi vil være med til en radiotransmitteret gudstjeneste 4. august. Vi har tidligere haft det i Gunnars tid og i Bjarnes tid.

Vi var straks tændt på idéen og synes, det er et privilegium at få lov til at forkynde evangeliet for hele Danmark. Der er ikke nye tal for antal af lyttere, men 75.000 er et godt bud.

Vi ønskede at præsentere en gudstjeneste, som ligner en normal søndag, men samtidig beskåret, så det blev relevant

for hele Danmark. Derfor var der heller ikke nadver denne søndag, og informationerne var målrettet ”nye” lyttere.

Vi blev hurtigt enige om temaet: ”Frihed”. Det er et godt baptistisk tema, både når man ser tilbage på de første år for 180 år siden, da baptisterne blev fængslet, tvangsdøbt eller landsforvist, og når vi ser på vores værdier i dag. Jesus er kommet for at sætte os fri. Det er et fantastisk budskab. Vi er måske ikke bundet af en masse ydre forhold, men indeni kan vi være bundet af



*Fortsættes på næste side*

mange ting, der styrer os.

Lovsangsgruppen sang bl.a. ”My chains are gone, I’ve been set free”.

Udfordringen var tiden. Gudstjenesten måtte højst vare 57 minutter inklusiv præ-ludium og postludium, så alle gudstjenestens elementer skulle nøje gennemtænkes. En anden udfordring var at få budskabet ud om, at vi startede kl. 10.00 og ikke 10.30.

Efter gudstjenesten fik vi ros for, at vi henvendte os til hele Danmark. Vi talte ikke bare til menigheden i kirken, men også til de mange lyttere, der sad rundt om i verden, da det er rart for lytterne at opleve sig inkluderet i gudstjenesten. Programmet kan stadig høres på DR’s hjemmeside.

På Gudstjenesteudvalgets vegne  
Henrik Søndergaard

## **Indtryk fra sommerstævnet** ved Jette Hyrup

Endnu engang mødtes baptister og missionsforbund’ere til et skønt sommerstævne på Lindenberg Efterskole, der ligger helt fantastisk smukt ved Roskilde Fjord. Temaet for årets sommerstævne var ”Genopdag det gode fællesskab”.

Det blev en rigtig skøn uge. Som sædvanlig var der indhentet super undervisere, bl.a. Mikael Tellbe fra Sverige, der talte tirsdag, onsdag og torsdag formiddage over 1. Korinterbrev. Det var rigtig god undervisning. Han talte langsomt og tydeligt, så selv om han talte svensk, var det let at følge med, også på grund af super slides på dansk på power point’en. Også Elijah Brown fra USA, som talte mandag aften, var meget spændende. Han talte om ”Det gode fællesskab i en verdensomfattende familie”. Meget inspirerende.

Jeg var også med til et seminar med Mikael Jarnvig, som mange vil kende som meteorolog fra TV. Han talte om klimakrisen og det ansvar, vi har som kristne. Meget tankevækkende. Der var mange andre super talere og arrangementer, og fællesskabet var absolut nøglen igennem hele stævnet, også uden for hallen, i spiseteltet, i Hyggehjørnet og ikke mindst til ”Lindenberg Live”, som fandt sted sidst på aftenen, hvor et par præster med glimt i øjet fik os alle til at le højt. Også musikalske indslag og interviews krydrede den sene aftenstund ved fjorden.



Fællesskabet i vores Odense gade er jo altid skønt! Vi brugte vores fællestelt

en del, blandt andet spiste en del af os morgenmad sammen, og hurtigt blev vi afhængige af Mette Markussens blødkogte morgenæg. Uhm.. Ved besøgsdagen om tirsdagen fik vi besøg af en del mennesker fra menigheden derhjemme, det var rigtig hyggeligt, og vores efterhånden traditionelle pizzaaften torsdag aften kan vi heller ikke undvære! Lisbeth Emming, der som oftest står for pizzabestilling, er en meget populær og vellidt person hos det lokale pizzeria! Fredag bød på en dejlig dåbsgudstjeneste ved fjorden. Det er nu noget ganske særligt at være med til.



Vejrmæssigt var det også en dejlig uge – kun mandag fik vi en del regn, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt, når ens telt er blevet gammelt og mørkt og derfor med huller! Men det skønne fællesskab i Odense gaden fornægtede sig ikke, og takket være gode venner blev det hyrupske telt dækket af en stor presenning, og ”vejrkrise” blev vel overstået! Tusind tak for en skøn uge – jeg glæder mig allerede til næste år! Har du ikke prøvet at være på sommerstævne, så tag

med næste år – det bliver igen i uge 30! Det kan kun anbefales!

## Indtryk fra sommerstævnet

ved Mogens Andersen



GenOPDAG det gode fællesskab. Under dette tema samledes vi på Lindenberg til årets sommerstævne. Lise og jeg var blandt de heldige, der kunne leje et af skolens værelser (der er rift om dem), og det fungerede rigtig godt for os. Bortset fra en enkelt dag med lidt regn, var vejret perfekt med masser af sol og varme. Vi nød at sidde ved fjorden og se ud over den skønne natur. Se børnene bade og lege på vandruksjebanen. Jo, der er virkelig skønt på Lindenberg. Sommerstævne er jo en palette af gode tilbud dagen igennem. Jeg vil her begrænse mig til at nævne fire ting.

*Fortsættes på næste side*

## **Mikael Tellbe fra Sverige**

Tellbe underviste tre formiddage med udgangspunkt i 1. Korintherbrev over temaet ”Det korsmærkede fællesskab”. Det blev et af højdepunkterne for mig. Han formåede at lukke teksten op, så den gav en helt ny mening for mig. Det var tre timer med spændende og meget kvalificeret undervisning.

## **Dina Al-Erhayem**

Hun er skuespiller og radio- vært og fortalte på en frisk og morsom måde om sin rejse som ateist, fra det nyreligiøse miljø i Vækstcenteret ved Nørre Snede inspireret af Jes Bertelsen, til mødet med Jesus Kristus. I 12 år kom hun både i Vækstcenteret og i Pinsekirken på Dreyervej.

Først da en ven fortalte hende, at hun blev åndelig bedraget på Vækstcenteret, besluttede hun at brænde alle bøger og andre materialer derfra. Herefter oplevede hun en ubeskrivelig befrielse, og tog imod Jesus. Hun sagde bl.a. Pas på mindfulness og andet der er inspireret af Budisme. Der er en åndskamp, som vi skal være meget på vagt overfor.

## **Michael Jarnvig**

Michael talte om Klima og kærlighed. ”Hvorfor skal vi som kristne beskæftige os med klimaforandringerne?” spurgte han. Det skal vi, fordi det er de allermest udsatte og fattige mennesker på kloden, der rammes hårdest. Vi har alle et ansvar for at passe på den jord, Gud har givet os til låns. Han viste en række plancher, der tydeligt viste, hvor alvorlig situationen er.

## **Lindenberg Live**

Fire aftener kl. 21.45, efter de dejlige aftenmøder i hallen, blev vi underholdt præsterne Thomas Lindholm og Rasmus Elkær med vittigheder, spændende gæster og god sang og musik. Det var dejligt at slutte aftenerne på denne dejlige afslappende og hyggelige måde.



## En kirke på vej med Kristus

Landskonference 1 afholdt 20. juli 2019.

Til Landskonference 1 var fremmødt 122 stemmeberettigede fra 38 menigheder og tilknyttede organisationer. På konferencen blev 2 nye migrantmenigheder optaget i BaptistKirken, hvorefter der var 128 stemmeberettigede.

De to nye menigheder er begge fra Fyn. Matu Baptist Church (Burmese) i Ringe og Bethany International Church (Tamil) i Svendborg, er begge udsprunget af den nu ophørte Svendborg Baptistmenighed, og er derfor nu også en del af det baptistiske fællesskab på Fyn. Et hovedemne på landskonferencen var vedtagelse af en ny fælleserklæring (vision og målsætning) for BaptistKirken i Danmark, der rækker frem til 2024. Der har igennem længere tid været arbejdet med udformningen af fælleserklæringen, og menighederne har været inddraget gennem flere dialogmøder. Resultatet af arbejdet er blevet et overordnet skrift, der kan stå på en A4-side og et

katalog med idéer til brug for kirkesamfund og menigheder i bestræbelserne for at leve fælleserklæringen ud i livet.

Overskriften for fælleserklæringen er blevet: ”En kirke på vej med Kristus”. ”Som kristent kirkesamfund, der i troen på den Treenige Gud bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser i overensstemmelse med Bibelen og inspireret af (Mikas Bog 6,8) vil Baptistkirken og menighederne i fællesskab gøre Kristus kendt ved at:

- have fokus på mission i Danmark gennem undervisning i discipelskab, trosopklæring af børn og unge og støtte til nye trosfællesskaber.
- styrke fællesskabet mellem menighederne og økumenisk fællesskab, herunder styrke det særlige fællesskab med Det Danske Missionsforbund.
- være i tjeneste for næsten lokalt, nationalt og globalt med fokus på den svage, ensomme, forfulgte og flygtningen, og at understøtte samarbejdskirkerne i International Mission.



• forny vores måde, at formidle det kristne budskab på i ord og handling i lyset af BaptistKirkens tradition og rolle i dansk kirkeliv”.

Som det fremgår, er fælleserklæringen ikke kun BaptistKirkens, men også menighedernes arbejdsredskab. Glædeligt er det derfor også at konstatere, at fælleserklæringen i den grad understøtter vores egen vision og målsætning her i menigheden, og at vi kan genspejle mange af være aktiviteter og gøremål i dens formuleringer.

Et andet dagsordenspunkt, der fyldte en del var en andenbehandling af en vedtægtsændring om at udvide ledelsen fra 6 til 8 medlemmer ud over formanden. Argumenter for er bl.a. at fordele arbejdspresset på ledelsen på flere hænder, medens argumentet imod primært er, at det i forvejen er vanskeligt at skaffe kandidater til de nuværende 6 ledelsesposter. Forslaget blev nedstemt idet kun 82 stemte for (vedtagelse krævede at 91 stemte for). Menighederne blev opfordret til, at tage hjem og arbejde for, at fremtiden indebærer flere kandidater således, at det vil være realistisk at genfremsætte forslaget.

Regen/Kristuskirken, BBU og Roskilde Baptistmenighed havde stillet forslag om, at afkorte LK1 fra en hel til en halv dag under Sommerstævnet for at give mere plads til seminarer, undervisning og socialt samvær under henvisning til at mange af dagsordenspunkterne var orienteringer, der kunne flyttes til LK2 og/eller på selvstændige programpunkter under sommerstævnet. Særligt på dette års sommerstævne var det uhel-

digt, at forhandlingerne lå om mandagen, så nye deltagere og gæster måske lidt blev overladt til sig selv på stævnets første dag. Forslaget blev nedstemt, men der er vel en forventning om, at forhandlingsdagen fremover tilstræbes lagt på en anden dag end mandag. BaptistKirkens regnskab for 2018 blev gennemgået og godkendt. Regnskabet er opstillet efter de nye regler i årsregnskabsloven og loven om trossamfund udenfor Folkekirke.

Generelt er året forløbet nogenlunde efter budgettet med et mindre underskud. Menighedernes bidrag til basis og projekter har været svagt vigende. Til gengæld har der været større gaver fra menigheder, der har indstillet deres virksomhed. Nibe menighed har f.eks. overført 1,1 mill. til projektet ”Tjeneste og uddannelse”.

Til sidst nogle datoer til kalenderen:  
LK2 – 16. november 2019 i Apostolsk kirkecenter i Vejle  
Regionalt møde – 5. marts 2020 i Ringe  
LK1 – 20. juli 2020 i Lindenberg  
LK2 – 7. november 2020 i Apostolsk kirkecenter i Vejle

Christian Jørgensen



## Renovering af kirkesalen

Renoveringen af kirkesalen er delt op i flere delopgaver:

- Tømning og nedpakning af kirkesal
- Nedbrydning og bortkørsel af platform
- Maleropgaver
- Teknik (strøm, lyd, lys)
- Fremstilling af nadverbord og prædikestol
- Forplejning
- Diverse



Mandag efter radiogudstjenesten gik seks seniorer og fire friske eritreanere i gang med at tømme kirkesalen for stole, møbler, instrumenter mm. og opstille i menighedssalen til gudstjeneste de næste par måneder.

Gulvet blev afdækket med papir og forsatsvinduerne nedtaget, så vinduerne kan blive malet.

Lørdag var der et hold på 10-12 personer til at nedbryde platformen. Alt blev kørt væk.

Kirkerummet er nu klar til at påbegynde den store maleropgave, og det spændende arbejde med at opbygge.

Indtil videre er alt forløbet som planlagt.

Vi har oplevet et rigtig godt arbejdsfællesskab.

”Uden mad og drikke duer helten ikke” – hver lørdag er det et hold til at stå for formiddagskaffe med brød, frokost og eftermiddagskaffe til håndværkerne.

Vi vil være meget taknemlige for en omgang kage til eftermiddagskaffen – henvend dig til Kern, hvis du vil hjælpe med det.

Kern Sloth



# September 2019

- Søndag 1.** 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.  
Mødeleder: Torsten Wendel-Hansen.  
Indsamling til baptist.dk  
12.00: Fællesspisning - herefter menighedens forhandlingsmøde.
- Mandag 2.** 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Håbet i livets efterår” - ”Når sygdom og svaghed rammer os” - Louis Nielsen - Godthåbskirken, Rosenlunden 15.
- Søndag 8.** 10.30: Gudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.  
Mødeleder: Lena Jørgensen  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
- Tirsdag 10.** 19.00: Missionsrådsmøde.
- Onsdag 11.** 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - ”Over stok og sten” - på tur med Kvindenetværket til Rwanda og Burundi - Lise Emminhg Weber-Hansen og Jette Bjørnstad fortæller.
- Søndag 15.** 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.  
Mødeleder: Heidi Byg.  
Indsamling til Gideonitterne.  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
- Søndag 22.** 10.30: Gudstjeneste v/Samantha Ashton-Fog. Børnekirke.  
Mødeleder: Jette Hyrup.  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.  
13.00: Tamilsk gudstjeneste.
- Onsdag 25.** 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) - ”Når far og mor ikke vil have os” - Inger Desmareth fortæller om en streng opvækst på børnehjem.
- Søndag 29.** 10.30: Høstgudstjeneste v/Ole Olsen. Børnekirke.  
Mødeleder: Kern Sloth.



# Oktober 2019

- Søndag 6.** 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Henrik Søndergaard. Børnekirke.  
Mødeleder: Kern Sloth  
Indsamling til Kildegården.  
Ingen fællesspisning grundet renovering i kirken.
- Mandag 7. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde - TEMA: ”Håbet i livets efterår” - ”Håbet - en uvurderlig livline og en stærk drivkraft i vore liv” - Erik Hedelund - Godthåbskirken, Rosenlunden 15.
- Onsdag 9. 14.30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -  
Besøg af MAF (Mission Aviation Fellowship, Danmark) -  
fortæller om ambulanceflyvning og katastrofehjælp.
- Søndag 13.** 10.30: Gudstjeneste v/Sebastian Olesen.  
Mødeleder: Mogens Andersen.  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
- Søndag 20.** 10.30: Gudstjeneste v/Søren Marcussen.  
Indsamling til AKO (Aktive Kristnes Omsorgsarbejde).  
Mødeleder: Ole Olsen.  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.
- Onsdag 23. 14,30: Onsdagstræf (Seniorgruppen) -  
”Vi var fredens tjenere ...” - et foredrag af en blandt de første FN-soldater, Tony From Petersen som var udsendt til Cypern.
- Søndag 27.** 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.  
Mødeleder: Anita Weiss Grarup.  
10.30: Vietnamesisk gudstjeneste.  
13.00: Tamilsk gudstjeneste.

## Ugentlige aktiviteter

Søndag: 10.30: Børnekirke

Mandag: 19.00: Odense Brass Band

19.30: Gospelkoret ”Joyful Voices”

Tirsdag: 16.30: Fyraftensandagt og bøn

Tirsdag 18.30 - 21.00: Tuesday

International Fellowship. (Phone Elisabeth  
26709954 if you are coming)

Onsdag: 18.15: Spejderne (Hollufgård)

Torsdag: 18.30: Spejderne (City)

19.00: BASIC

Fredag: 19.00: Teenageklubben Sela (efter  
aftale)

Café Klosterbakken har åbent:

Mandag - fredag kl. 14.00 -17.00

Søndag 09.30-12.30.

## Omtaler

### Kontaktoplysninger – menighedens præst:

Henrik Søndergaard vil kunne  
kontaktes på tlf. 61 30 21 54 eller  
e-mail: [hks@baptistkirken-odense.  
dk](mailto:hks@baptistkirken-odense.dk).

Der er ingen fast kontortid,  
men præsten kan træffes efter  
forudgående aftale.

Ferie i uge 42. I ferieperioden sker al  
henvendelse enten Kern Sloth eller  
Torsten Wendel-Hansen.

### Forhandlingsmødet den 1. september 2019 efter gudstjenesten:

Ved forhandlingsmødet er der  
bl.a. opstilling af kandidater til det  
kommende menighedsrådsvalg.  
Overvej derfor allerede nu, hvem

du mener skal være med til at  
lede menigheden i den kommende  
periode. Kom og vær med til  
mødet. Der er fællesspisning efter  
gudstjenesten, inden vi går i gang  
med forhandlingsmødet.

### Menighedsrådsmøder i den kom- mende tid:

17. sept. og 8. okt. 2019. - Evt.  
henvendelser både i mundtlig og  
skriftlig form til menighedsrådets  
formand senest 3 dage før mødets  
afholdelse.

### Fyraftensandagt og bøn:

Vi er nu startet igen efter sommerfe-  
rien, så kom gerne og vær med i et  
bedende fællesskab hver tirsdag kl.  
16.30.

### Onsdagstræf og Det frikirkelige seniorarbejde i Odense.

Vi begynder møderne igen efter  
ferien. - Onsdagstræfs første møde  
er den 11. september klokken 14.30  
og ”seniormandagene” starter den  
2. september klokken 10.00. - Der er  
flyers i mellemgangen.

Torsten Wendel-Hansen

## Besøg af Sebastian Olesen



Sebastian Olesen kommer og prædiker den 13. oktober til gudstjenesten. - Sebastian Olesen tilhører Vineyard i Odense og bor i Vollsmose, men herudover så er Sebastian en del af styregruppen i Mahabba DK (mahabba betyder "kærlighed" på arabisk). Denne forenings formål er at demonstrere kærligheden

## Legoland den 10. august i styrtende regnvej

For fjerde gang har Foreningen Klosterbakken gennemført en tur til Legoland for børn og forældre med brug for en økonomisk håndsstrækning.

Om det regnede? Ja, det styrtede ned. De fleste blev voldsomt våde, men da det var lunt i vejret, frøs vi ikke så meget.

I foreningen Klosterbakken har vi i år som noget nyt reklameret for turen via Facebooksiden "Næstehjælperne". Her havde nogle af familierne fået øje på tilbuddet. Derudover har vi nogle familier, som vi har haft med i flere år i træk. Der var også nogle Eritrea-flygtninge, som vi har fået kontakt til via vores "lektiecafe". Så det var en blandet flok i den fyldte bus.

Alle havde en dejlig dag på trods af

og forståelsen for muslimer.

Man ønsker også at udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt gennem venskaber og ved at leve et liv, der demonstrerer kærlighed og respekt og nåde overfor muslimer.

Sebastian leder selv en gruppe i Vollsmose, og han har i den forbindelse læst arabisk og kan derfor umiddelbart kommunikere med muslimerne i området på deres eget sprog, og han uddeler også det nye testamente på arabisk til sine arabiske venner.

Han vil ved gudstjenesten fortælle lidt mere om hans arbejde i Vollsmose. Et arbejde, som Gud har kaldet ham til.

Torsten Wendel-Hansen



vejret. Kage, kaffe, juice og is blev spist og drukket med god appetit, og da vi kom hjem havde Ole og Anette lavet

lasagne. Det var utrolig lækkert.

Vi synes endnu en gang, at det var en succes, og at vi er med til at gøre en forskel for børn og forældre på Fyn. Vejret er vi åbenbart ikke heldige med. Så vi overvejer, om vi måske burde finde et indendørs alternativ til Legoland. Men vi håber på, at vi igen næste år får mulighed for at lave et lignende arrangement.

Lisbeth Møller Sandbæk

# En lille rapport fra Ghana

Af Peder Huulgaard-Pedersen



Cynthia og jeg er blevet engageret i et vigtigt arbejde for DCFG, som hjælper svage og ældre mennesker i Ghana.

I starten af dette år rejste Cynthia til Ghana efter at en container med hjælpemidler, var sendt til landet.

Jeg rejste d. 22/2 for at finde ud af, hvordan vi kunne støtte vores partner i syd med at udfylde dokumenter med tilladelser og andre formaliteter, for at se, hvordan systemet virker med hensyn til korruptionsbekæmpelse og for at se, hvor godt vores partner i syd kunne håndtere situationen.

Vores partner gjorde alt efter bogen, men systemet i Ghana er så tungt og så langsomt, at jeg valgte at forlænge mit ophold en uge, så jeg kunne støtte vores partner i at få dokumenterne gjort færdige.

Det resulterede i ekstra omkostninger på hotelophold, flybillet og transport.

Men lige lidt hjalp det, og jeg måtte rejse hjem til Danmark d. 2/4 med uforrettet sag. Man skal udfylde mange papirer og igennem mange instanser, før de fremsendte hjælpemidler kan komme

folk til gode..

Vi fik siden at vide fra vores partner, at nu var dokumenterne bragt i orden, og de kunne hente containeren fra havnen d. 9/5.

Vores partner var meget glad for forsendelsen og påtog sig uddeling af nogle af hjælpemidlerne. De fortalte dog, at noget af det tunge udstyr kunne de ikke dele ud, fordi de blev nødt til at vide, hvordan det fungerede.

Cynthia og jeg blev enige om, at vi ville rejse ned og hjælpe dem med det. Derfor tog vi af sted d. 11/6 til d. 23/6.

Vi kunne først møde gruppen d. 16/6, fordi de fleste skulle noget i dagene efter, at vi var kommet. Skolerne havde ferie, og nogen skulle noget med deres børn. Nogen skulle på marked, fordi det var markedsdag, og nogen var optaget af andre ting.

Den 16/6 kiggede vi i containeren for at se, hvad der var tilbage.

DCFG havde delt noget af udstyret ud til nogle af de svage ældre, som de besøger og hjælper til daglig.

Dem var vi ude at besøge for at se, hvor effektivt de brugte hjælpemidlerne. De fleste ældre brugere har strøm i huset, men bruger nødtigt strømmen.

Derfor måtte vi montere sengene, sætte strøm til og justere, og derefter



slukke for strømmen.

De fleste ældre er ikke vant til strøm, og er ret bange for at bruge strøm.

De ældre, der fik senge, var meget glade, og de sagde, at de ikke længere havde smerter, når de stod op om morgenen.

Vi leverede en kørestol til en ung dame, som DCFG besøger og hjælper til daglig. Hun var lam og kravlede på gulvet. Da hun kom op at sidde i kørestolen, sagde hun, at nu vil hun ud og finde sig en mand, fordi hun var blevet et rigtig menneske.



Vi besøgte flere af DCFGs brugere, der havde fået leveret albuestokke og hjælp med at justere dem i forhold til deres højde.

Den 17/6 var vi ude at leje en vogn, så vi kunne hjælpe med at uddele det tunge udstyr: senge, personlifts og andet hospitalsudstyr.

Vi har været sammen med DCFG, byhøvdingen og byrådsmedlemmer ude på to klinikker i området, hvor DCFG arbejder, og har doneret hospitalssenge, kørestole, albuestokke og andet medicinsk udstyr, hvor jeg hjalp med at montere sengene og viste personalet, hvordan de virker - det samme gælder kørestolene.

Jeg viste dem også, hvordan de kunne

justere albuestokkene.

På klinikkerne har de strøm, derfor kunne jeg demonstrere, hvordan sengene fungerer, og hvad de kunne gøre i tilfælde af, at der var problemer.

Klinikkerne har en tekniker ansat, som går og holder øje med deres udstyr.

DCFG donerer noget af udstyret til lokalklinikkerne og distriktsygehuset i håb om, at de svage, ældre og handicappede, som DCFG passer, skal kunne få bedre behandling, når de henvender sig i tilfælde af sygdom.

Efter dette var vi sammen med DCFG ude på hospitalet i området, hvor DCFG donerede hospitalssenge, personlifts, kørestole, albuestokke og andet medicinsk udstyr.

Igen demonstrerede jeg, hvordan sengene, kørestolene og personliften fungerer.

Hospitalsdirektøren var til stede, og var meget imponeret over og taknemmelig for donationen.

Han var sikker på, at donationen ville være med til at give borgerne i området mere tryghed i form af bedre behandling, når de kommer på sygehuset.

Jeg gjorde meget ud af at vise vores frivillige og hospitalspersonalet, hvordan det hele virker og skal vedligeholdes.

Både personalet på sygehuset, lokalklinikkerne og vores frivillige synes, det er en god hjælp, at de ved, hvad de kan gøre, når tingene driller.

Cynthia og Peder

## Livets brød

Et vidnespyrd og en indbydelse fra Vesna Pelo

Jeg læste den lille andagt på bagsiden af vores kirkeblad for juli og august måned. Det var et stykke, som vores præst, Henrik har skrevet til os kirkegængere. Jeg kan ikke svare på spørgsmålet om, hvor mange af os, der læser bladet, men for mit vedkommende kan jeg bekræfte, at jeg gør.

Det er bare svært at huske det bagefter, men så kan jeg altid vende tilbage og læse teksten en gang til.

Det er også rigtigt nok, at Guds ord når til os på forskellige måder og på forskellige tidspunkter i livet, og Gud ved, at der altid er nogle, der er modtagelige for hans ord.

Men vi skal også selv søge Gud og tro på hans søn - Jesus Kristus.

Gud vælger os ud, og møder os der, hvor vi mindst forventer at finde ham. Guds ånd guider os videre igennem livet, og vi må følge med, så godt vi kan. Det er ikke svært at følge med, når Gud overtager styringen i vores liv.

Jeg vil nu gerne dele en oplevelse, som jeg har haft, med jer. Det er en drøm, jeg havde i forbindelse med radiogudstjenesten forleden søndag. I drømmen fik jeg at vide, at jeg skulle ud og købe brød. Jeg løb over nogle bakker og dale og kom til et sted, hvor der var dækket op på to lange borde.



Foran det ene bord stod der en lang kø, men foran det andet kun nogle få mennesker.

Jeg skyndte mig derover, hvor den lille kø var, og jeg så de mange forskellige slags brød, der lå på bordet. Nogle af menneskene sagde, at man skulle vente indtil brødet var blevet bagt!

Det tog sin tid, men så kom jeg i tanker om, at jeg havde glemt min pung ved det første bord, da jeg gik forbi, og så måtte gå tilbage og hente den. Da jeg kom tilbage for anden gang foran det andet bord, og det blev min tur til at købe brød, kunne jeg se et meget langt brød, som lå på bordet foran mig.

Brødet havde forskellige farver, hvid, som hvedebrød, brun, som kornbrød, mørk som rugbrød, brød med og uden kerner osv.. Og jo mere der blev skåret af brødet, jo mere brød voksede ud på den anden side af det samme brød. Jeg var forundret over det syn jeg så, og så vågnede jeg op! Drømmen var forbi!

Da min mand og jeg den morgen kom til radiogudstjeneste, kom det Guds ord til mig: ”Jeg er Livets brød” siger Jesus, og ”den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste!” Joh; 6,35

Emnet for radiogudstjenesten var ”Frihed” og glæde. Det prædikede Henrik, vores præst, over denne søndag.

Inden da så jeg også en stor hvid fugl med spredte vinger flyve højt oppe i luften, mens den nød friheden. Den følelse af at være fri skaber en stor glæde for os alle. Når jeg fletter det, som der blev prædikeret over sammen med ”Livets brød”, så giver det en rigtig god mening.

Jeg skal give Guds budskab videre, og uanset vores hudfarve, nationalitet eller baggrund, er vi alle sammen velkomne til at blive Guds folk, og komme i hans rige. Det gør vi igennem troen på Gud og Jesus Kristus, som er vores Frelser og Herre. Gud har lagt en invitation ud. Der er nok brød til alle indbudte.

Uanset om Guds ord nåede dig ved radiogudstjenesten eller ved skriflæsningen derhjemme, så grib chancen, og tag imod indbydelsen.

Tak Jesus - for indbydelsen. Jeg vil gerne komme og være med, spise dit brød, dele det ud og sidde ved det lange bord.

Og hvad med dig? Vil du også deltage i det fælles måltid?

Vesna Pelo

## Under renovering

*Jesus sagde:*

*”Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt”. (Johs. 15, 2)*

Renovering fylder meget rundt omkring mig. På motorvejen er der 12 km vejarbejde før Odense. På Middelfartvej ind mod centrum, er der kø og vejarbejde pga. letbanen. Til sidst kommer jeg til kirken, hvor kirkesalen nu bliver renoveret.

Renovering giver ekstra arbejde, både til dem, der slider med renoveringen og dem, som er berørt af den. Men renovering er jo ikke til for at genere os. Der kan være nogle udfordringer så længe det står på, men når renoveringen er færdig, kan vi sammen glæde os over det fine resultat fra det arbejde, der blev udført.

Billy Grahams kone Ruth valgte en utraditionel tekst på sin gravsten.

Lang tid før sin død kørte hun på motorvejen, hvor de byggede nyt. Hun kom forbi skilt efter skilt, der fortalte, at hun skulle køre forsigtigt og tage hensyn. Til sidst kom skiltet: ”Byggearbejdet slut, tak for din tålmodighed”. Da hun kom hjem, fortalte hun, at den tekst, vil hun have skrevet på sin gravsten.

Vi er alle under ombygning, for vi lærer så længe, vi lever. Nogle gange kan vi have brug for at sige til dem omkring os: Tak for jeres tålmodighed under ombygningen.

Sådan er det også i en menighed. Selvom vi er købt, rensat og podet ind på det sande vintræ af Jesus, så går alt ikke gnidningsfrit. Vi kommer til igen og igen at ”skubbe til hinanden”. Men vi kan sammen glæde os over, at vi ser nye frugter vokse frem, fordi vi på trods af vores fejl og mangler alligevel kan være med til at fremme Guds rige og bære frugt.

Kærlig hilsen Henrik Søndergaard

## BaptistKirken i Odense

Klosterbakken 11,  
5000 Odense C  
Tlf: Café Klosterbakken 66145155

Præst  
Henrik Krak Søndergård, Nagbølvej 43,  
6640 Lunderskov, Tlf: 61302154,  
E-mail: [hks@baptistkirken-odense.dk](mailto:hks@baptistkirken-odense.dk)

Kirkens hjemmeside:  
[www.baptistkirken-odense.dk](http://www.baptistkirken-odense.dk)

Kasserer  
Sten Jep Emming , Odensegyden 30, Allesø,  
5270 Odense N, Tlf: 63 94 60 65,  
E-mail: [steen.jep@emming.dk](mailto:steen.jep@emming.dk)  
Bidragskonto: Reg. 1551 Konto 7351348

Ansvarlig redaktør af bladet:  
Lisbeth og Jørn Møller Sandbæk,  
Julagervænget 51, 5260 Odense S,  
Tlf: 26213883/30273813  
E-mail: [jorn.sandbak@gmail.com](mailto:jorn.sandbak@gmail.com)  
[lisbeth.m.sandbak@gmail.com](mailto:lisbeth.m.sandbak@gmail.com)