

Kristuskirken



BAPTISTKIRKEN
I ODENSE



September/Oktober 2022

19. årgang, Nr. 5

Dåbsgudstjeneste den 3. juli 2022



Ved gudstjenesten blev Rafael Robson Lino dos Santos døbt, og her følger hans vidnesbyrd oversat til dansk: For to år siden ville jeg aldrig forestille mig at gå i en baptistkirke og læse Bibelen. Som barn kom jeg i den katolske kirke med mine forældre i Brasilien. Men da de forlod kirken i 2009, vendte jeg aldrig tilbage. I disse år kan jeg ikke sige, at min rejse ikke var velsignet. Jeg opnåede næsten alle mine personlige og materielle mål, herunder akademisk succes, med et ph.d.-stipendium i udlandet her i Danmark. Sandheden er dog, at jeg kom længere væk fra Guds vej hvert år.

Åndeligt var jeg udtørret og alene. Denne ensomhed blev delvist mødt i 2020, da jeg startede et online forhold med en pige. Jeg havde aldrig fået så meget opmærksomhed. Men i dag kan jeg fortælle dig, at jeg var blind, forgudede en anden person i stedet for Gud, accepterede verden i stedet for Guds bud. Kort fortalt havde jeg aldrig været så langt væk fra Gud. Da jeg flyttede til Odense i december 2020, begyndte problemerne. I de første måneder af 2021 gjorde en række begivenheder mig meget ondt. I stedet for at være taknemmelig for muligheden for at studere i udlandet (det var min drøm), var mit sind i Sydamerika. Jeg var udmattet, ulykkelig og såret. En uge før afslutningen på dette forhold, i april 2021, så jeg en video på youtube, hvor en kendt brasiliansk filosof talte om Prædikerens Bog. Det var så interessant, at jeg skrev til min tidligere vejleder og professor, som er medlem af en baptistkirke i Brasilien. Han besvarede ikke kun mine spørgsmål, men gav også sit vidnesbyrd, der fortalte mig, hvordan han sluttede

sig til kristendommen efter at have læst Prædikerens Bog for omkring 20 år siden. Livsforholdene er fascinerende. I de følgende dage læste jeg de 12 kapitler af Prædikerens Bog, som hjalp mig så meget i denne brydningstid. For første gang i mit liv læste jeg i Bibelen og erkendte, at kun Gud har kontrol over alt.

Dette er fortællingen om, hvordan jeg begyndte at læse i Bibelen. Det tog mig nogle måneder at overbevise mig selv og acceptere Jesus. Mellem maj og oktober sidste år læste jeg de fire evangelier og var villig til at lære mere. Jeg kan godt lide at sige, at jeg prøvede at være kristen alene i disse måneder. Efter 12 år langt fra alle kirker, var jeg bange for at komme tilbage; men ensomheden, manglen på venner og familie og min tidligere professor fik mig til at lede efter baptistkirken i Odense. Da jeg var interesseret i at deltage i kirkens ungdomsgruppe, skrev jeg til David. Dagen efter ledede Foo et møde om "Frelse". Sikke et fremragende emne at starte med, især for en med katolsk baggrund! At lytte til frelse ved tro fangede min opmærksomhed. Tak Gud, at jeg besluttede blive!

I de næste uger fortsatte jeg mine bibelstudier. Jeg takker især Foo og Victor for deres undervisning og hjælp i disse uger. Så besøgte jeg min familie i Brasilien sidste jul og læste Matthæusevangeliet igen. Jeg husker, at jeg reflekterede, og jeg indså, at Jesus Kristus er min eneste frelser, og

ja, jeg tror på evangeliet! Jeg vil aldrig glemme disse dage.

Siden da har jeg lært meget, og jeg har helt sikkert stadig meget at lære. Derfor bliver jeg døbt i baptistkirken i dag med så meget glæde. At Herren og Jesus Kristus fylder mit hjerte, og at de – og kun de – skal bo der. Og at Helligånden må lyse de næste skridt på vores rejse. Fra de utallige smukke passager i Bibelen afslutter jeg mit vidnesbyrd med at læse Paulus' fantastiske formaning til Filipperne, kapitel 4, vers 4 til 9:

Vær altid glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær glade! Lad alle mærke, at I har et venligt sind. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.

Desuden opfordrer jeg jer, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det, man værdsætter og taler godt om, ja alt, hvad der udmærker sig og er værd at rose. Lev efter det forbillede, I har i mig, og den undervisning, I har modtaget fra mig. Så vil fredens Gud være med jer.

Henrik Søndergaard / Torsten Wendel-Hansen

Sofie Bui Nguyen blev døbt ved gudstjenesten den 31/7 2022



Sofie læste en dag dette i Bibelen:

Salmernes bog kap 1 vers 1-6

”Gud velsigner de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger, eller sidder og håner Herren, men som ønsker at gøre hans vilje, og har hans ord i tanke både dag og nat.

De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og hvis blade altid er grønne.

Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

Anderledes er det med de gudløse.

De er som avner, vinden blæser bort.

På dommens dag står de straffskyldige, de hører ikke hjemme blandt Guds folk.

Herren hjælper dem, der gør hans vilje, men de gudløses vej ender i afgrunden.”

Efter at have læst de her vers, tænkte jeg, at det var på tide jeg skulle bekræfte min tro.

Jeg vil gerne følge Gud og hans råd. Jeg er glad for, at Gud har valgt mig til at følge ham, og jeg vil gerne have, at han skal føre mig frem i livet.

Sofie Bui Nguyen / Torsten Wendel-Hansen

Ordination og indvielse af lokaler hos Lai Baptist Church i Ringe

Den 25. juni var vi som menighed (og undertegnede tillige som formand for Baptisternes Integrationsudvalg) inviteret til denne store festdag for menigheden.

For nogle år siden købte LBC et nedlagt autoværksted med et mindre udstillingslokale i midten af Ringe. Bygningen skulle så blive til deres fremtidige kirke.

Det har taget nogle år at få bragt bygningen i en stand, så den kunne anvendes til kirke, men med hjælp fra bl.a. landsmænd fra Chin-staten og nogle få danskere, så er det lykkedes at få omdannet værkstedet til en velfungerende menighedssal og udstillingslokalet er blevet til et velegnet cafelokale, hvor man kan samles for at spise/drikke kaffe. – Der er også lokaler til bl.a. børnekirke m.m. – tilsammen en velfungerende bygning.

Vi mødtes kl. 12 til gudstjeneste, hvor bl.a. også Baptistkirken i Danmarks generalsekretær, Torben Andersen deltog og prædikede. – Herudover var der hilsner fra mange menigheder, så det blev sent inden selve arrangementet var afsluttet. Undervejs blev menighedens 2 kvindelige præster: Nu Nu Te og Dawt Hlei Kai ordineret. De har allerede

i et par år fungeret som præster i menigheden.

Henimod kl. 18 var denne festdag til ende, og vi der deltog kunne med tak til Gud se tilbage på en velsignet dag.

Baptistkirken i Odense er kontaktenighed til LBC, hvilket indebærer, at vi løbende hjælper menigheden med mange praktiske ting.

Til slut kan jeg nævne, at menigheden sidste efterår havde den glæde at døbe 7 unge mennesker, som blev tilsluttet menigheden.

Torsten Wendel-Hansen



LK1 på sommerstævnet – mandag den 18. juli 2022



Landskonferencen indledtes med en nadver- og mindstund for afdøde i vore menigheder siden seneste LK1. Efterfølgende kunne vi glæde os over dem, som siden sidst er blevet tillagt vore menigheder som døbte eller overflyttede.

Efter formandens mundtlige beretning gik man over til behandling af en anmodning fra Sæby Frikirke om optagelse i Baptistkirken i Danmark. Da der var en del uafklarede spørgsmål om forholdene i de 2 menigheder, så var der en kortere drøftelse, der dog mandede ud i en optagelse af menigheden, som for de fleste medlemmers vedkommende kommer fra Sæby Baptistmenighed.

Næste punkt var årsregnskabet, der udviste et underskud på kr. 738.000,- der dog f.s.a. ca. kr. 375.000,- dækkes via øremærkede overførsler fra status. – Endvidere skal det bemærkes, at der måtte konstateres et ikke

realiseret kurstab på værdipapirer på kr. 412.000,-. Regnskabet blev godkendt.

Jan Kornholt (indtil denne LK ansat i BiD som menighedskonsulent) kunne fremvise en trist udvikling i vort medlemstal. – Såfremt vi undlader at medregne vore migrantmenigheder, så kan vi konstatere næsten en halvering af medlemstallet siden 2000. – Menigheder lukker og bygninger sælges. Andre søger sammenlægning med nabomenigheder. – Dystre tal som vi må forholde os til.

Næste punkt var valgene:

Per Beck blev genvalgt for endnu 1 år, men kan så ikke genvælges længere i h.t. valgreglerne. D.v.s. at vi i menighederne skal finde en ny formand til erstatning for den afgående formand.

Til ledelsen valgtes: Chin Chin (Biak Chin Par Lian), Vibeke Dalsgaard og Moses Lal Bawi Peng for en 2-årig periode og Jamie Lynn Cunningham for en 1-årig periode.

Efter hilsner fra Lise og Jep Emming, BBU, DBS, Kvindenetværket og DBSU afsluttedes mødet med orientering om vigtige datoer – bl.a.: LK2 – den 5. november 2022, LK1 – den 17. juli 2023 (Lindensborg) og LK2 – den 4. november 2023.

Torsten Wendel-Hansen



Sommerstævnet i Lindenberg 2022

Efter 2 års pause blev det endelig tid til at skulle på sommerstævne igen.

Jeg var spændt på, om hjulene på campingvognen ville holde, da den havde holdt stille i 3 år. Men det gik fint.

Den første dag er altid lidt hektisk, da jeg skal holde gudstjeneste i Odense, inden vi kører til Lindenberg. Vi kom godt frem, de sidste 10 km fra Osted kørte vi på samme rute som Tour de France, og asfalten var overmalet med navne på de danske cykelryttere.

Vi fandt Odense-gaden og fik anvist vores plads og rejst forteltet.

Vi var ikke så mange på pladsen i

år, der var tilmeldt 23 fra Odense. I løbet af ugen fik vi besøg, så vi kom op på ca. 40 personer, der deltog i stævnet.

Første aften var der lovsangsgudstjeneste med gruppen: Stille Stunder. De efterfølgende aftener var der et sammensat lovsangsband og forskellige talere.

I løbet af ugen var der Landskonference og forskellige seminarer, man kunne deltage i, og der var også mange børnearrangementer.

Onsdag var en særlig familiedag med mange tiltag på pladsen, bl. a. hoppeborge for børn og mange muligheder for badeaktivitet. Onsdag

var nok årets varmeste dag, så vand gjorde en stor forskel.

Vi havde besøg af 4 personer fra Odense denne onsdag. Vi havde købt orangebilletter til DSB, og de blev så hentet i Roskilde. Vi havde en rigtig god dag sammen. Vi grillede bøffer til frokost, og fik gratis iskaffe på pladsen. Dagen sluttede med pizza og aftenmøde, inden de blev kørt til stationen i Roskilde.

Det er rigtig afslappende at være på stævne, vi spiser sammen og snakker meget på pladsen i Odensegaden. Vi fik også tid til at se afslutningen på Tour de France hver eftermiddag, da Christian og Lena havde fjernsyn i forteltet.

Der var god undervisning hver formiddag i hallen, og samtidig var der børneaktiviteter i telte og lokaler tæt ved. Inde i hallen var der også en stor bogbutik med mange kristne bøger, bibler m.v.

Hvis man ikke selv ville lave mad, kunne man bestille mad hjemmefra. Der var også en madbod på pladsen, og her kunne man købe varme retter, is, pandekager og kaffe m.v. Tirsdag var der sponsorløb på pladsen. Man skulle løbe i en time, i 28 graders varme. Fra Odense deltog Morten og han nåede at løbe 10 km.

Det gav ca. 6-800 kr. til hjælp til dem på Wildcard.

Sommerstævnet i Lindemborg er placeret på et meget smukt sted lige ned til Roskilde fjord, og der er nogle fantastiske solnedgange om aftenen. Her samles også en del mennesker til en kop aftenkaffe, og så var der underholdning på plænen.

Det var en helt fantastisk varm uge med mange gode oplevelser, og alle fra Odense samledes torsdag aften til pizza.

Jeg kan varmt anbefale stævnet. Så tag med næste år. Hvis du ikke vil bo i telt eller campingvogn, er der også mange værelser, man kan leje.

Ole Olsen.



September 2022

- Lørdag 3. 09.30: Menighedslørdag – se omtale andet sted i bladet
- Søndag 4.** 10.30: Nadvergudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Lena Jørgensen.
Indsamling til baptist.dk
- Onsdag 7. 14.30 Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Historien om Hunderupkvarteret” Anders W. Berthelsen vil komme og fortælle om tilblivelsen af dette område i Odense.
- Søndag 11.** 10.30: Gudstjeneste v/Mark Bradford. Børnekirke.
Mødeleder: Jette Hyrup.
- Mandag 12. 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde – foredrag v/Peter Stochholm – Godthåbskirken, Rosenlunden 15, Odense M.
- Tirsdag 13. 19.00: Missionsrådsmøde.
- Søndag 18.** 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Kern Sloth.
Indsamling til Gideonitterne.
- Onsdag 21. 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – Emne og foredragsholder kommer senere.
- Søndag 25.** 10.30: Gudstjeneste v/Michael Hyrup. Børnekirke.
Mødeleder: Mogens Andersen.

Oktober 2022

- Søndag 2.** 10.30: Nærværgudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Jeshith Anandasubramaniam
Indsamling til Det kristne hjælpecenter ”Kildegården”
Fællesspisning efter gudstjenesten - og herefter vil der være samtale om livet i menigheden – se omtale andetsteds.
- Onsdag 5.** 14.30: Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Arbejdet som bedemand” – Michael Sparvath fra Begravelse Danmark kommer og fortæller om arbejdet – også lidt om testamenter.
- Søndag 9.** 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Anita Weiss Grarup.
- Mandag 10.** 10.00: Det frikirkelige Seniorarbejde – foredrag v/Astrid Møller-Christensen – Godthåbskirken, Rosenlunden 15, Odense M.
- Søndag 16.** 10.30: Gudstjeneste.
Mødeleder: Ole Olsen.
Indsamling til Spejderhjælpen.
- Onsdag 19.** 14.30 Onsdagstræf (seniorgruppen) – ”Emma, Sigrid og Gudrun – godt og gævt naboskab gennem seks årtier”
Palle Jensen kommer og fortæller.
- Søndag 23.** 10.30: Gudstjeneste.
Mødeleder: Mogens Andersen
- Mandag 24.** 19.30: Cafekoncert i kirkesalen.
- Søndag 30.** 10.30: Gudstjeneste v/Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Mødeleder: Kern Sloth

Ugentlige aktiviteter

Søndag: 10.30: Børnekirke

Mandag: 17.00: Adoration (lovsang og tilbedelse m.m.)

Mandag: 19.00: Odense Brass Band

Mandag: 19.15: Gospelkoret ”Joyful Voices”

Tirsdag: 16.30: Fyraftensandagt og bøn

Onsdag: 19.00: SALT/LIGHT

Torsdag: 17.30: Hollufgård-Spejderne

Torsdag: 18.00: City-Spejderne

Cafe Klosterbakken har åbent:

Tirsdag - Torsdag: 14.00 - 17.00 og

Søndag 09.30 - 12.30

Omtaler

Kontaktoplysninger – menighedens præst:

Henrik Søndergaard vil kunne kontaktes på tlf. 61 30 21 54 eller e-mail: hks@baptistkirken-odense.dk. Der er ingen fast kontortid, men præsten kan træffes efter forudgående aftale. Henrik har friweekend: 9. – 11. september og ferie 15. – 23. oktober.

Fyraftensandagt og bøn:

Vi mødes hver tirsdag kl. 16.30 i menighedssalen.

Menighedsrådsmøder i den kommende fremtid:

Der er fastlagt følgende møde: 17/9 (MR-lørdag) og 25/10. Evt. henvendelser både i mundtlig og skriftlig form til menighedsrådets formand senest 3 dage før mødets afholdelse.

Torsten Wendel-Hansen

Meddelelse fra menighedsrådet:

2. oktober er der fællesspisning efter gudstjenesten. Umiddelbart derefter vil vi samtale om livet i menigheden efter næsten 2 år med Covid-19.

Skriv allerede nu datoen i kalenderen. Vi satser på rigtig mange deltagere ved denne vigtige drøftelse.

Programmet er endnu ikke færdigt, men vil blive udsendt med et Nyhedsbrev

Menighedsrådet

HUSK vores menighedslørdag den 3. september 2022:

Her skal vi nemlig igen mødes i Korup uden for Odense på Elizabeth og Clives landsted.

Det var en rigtig hyggelig dag sidste år, hvor mange mødte op på trods af regnvejr. Vi håber at kunne gentage succesen - men denne gang forhåbentlig i sensommerens sol og varme.

- Vi mødes 9.30 til velkomst og morgenkaffe.
- Der vil være tid til afslapning, snak og hyggeligt samvær.
- Der vil være sjove aktiviteter for alle aldersgrupper.
- Omkring klokken 13.00 vil der blive serveret dejlig middagsmad.
- Der vil indgå en gudstjeneste i programmet og klokken ca.

15.30 slutter dagen med kaffe og kage.

Man vil kan finde en folder i kirken med tilmelding og flere oplysninger.

HUSK - Medbring selv service og bestik til eget brug!!!!

Mvh planlægningsudvalget



Foreningen Klosterbakken på tur

Lørdag den 13. august mødtes 46 forventningsfulde børn og forældre ved kirken for at tage på tur til Legoland. Alle deltagere var flygtninge fra Ukraine, Afghanistan og Eritrea. Solen stod højt på himlen, og vi kunne se frem til en dag med dejligt, men varmt vejr. I bussen blev deltagerne forsynet med en informations seddel på hhv. dansk, engelsk og ukrainsk for at fortælle, hvor vi skulle mødes i Legoland. Desuden blev alle forsynet med indgangsbilletter.

Efter indgang til Legoland fulgtes alle ad til mødestedet ved det store tårn, så alle havde set det. Derefter gik alle om bord i de mange spændende forlystelser i parken. Kl. 14.30 mødtes vi ved mødestedet for at få kaffe/te, kage, juice og is til børnene. Derefter fortsatte især børnene med at afprøve alt det spændende i Legoland.



Da klokken blev 17.00 mødtes vi igen ved mødestedet for at vende næsen hjemad. Det knob lidt med at få de sidste samlet sammen, men kl. 17.30 sad alle igen i bussen fra Tommerup Turistfart på vej hjem. Kl. 19.00 var alle tilbage i kirken, i menighedssalen, hvor Lisbeth, Jørn og Lene havde lavet dejlig aftensmad. Alle deltog i spisningen med god appetit, og vi mærkede en meget stor taknemmelighed fra deltagerne

Hjælp til Ukraine

Den 11. august afgik en lastbil fra Odense til Ukraine med nødhjælp til internt fordrevne ukrainere. Med på bilen var varer, som Foreningen Klosterbakken havde indkøbt, for de 5.000 kr. der blev indsamlet i menigheden.

Vi havde købt en del konserves og hygiejnevarer samt sokker og trusser. Konserves og hygiejneartiklerne blev sendt til den østlige del af Ukraine, medens tøj og andre brugs- genstande, som vi og andre havde doneret, blev sendt til den nordvest- lige del af Ukraine.

Liliya fra den Ukrainske Forening i Odense siger: ”På vegne af alle ukrainere siger vi tusind tak for jeres støtte”

Mogens Andersen

for en dejlig og oplevelsesrig dag. Ledere på turen var Morten, Torsten og Mogens.

Foreningen Klosterbakken er menig- hedens sociale forening, der hjælper udsatte familier i Odense på forskel- lig vis.

Mogens Andersen



Budskabet kommer ud i Odense og omegn!



Vi fik for et par måneder siden lavet en lille pjece, som skal deles ud i Odense og omegn. Vi tager som regel ud på gågaden i Odense to gange om ugen, nogle gange mere. Når jeg går gennem Odenses gader og ser på alle dem, der går rundt, så ser det ikke ud til, at ret mange har deres tanker rettet mod Vorherre og alle de ting, han gør for os. Når vi læser i Bibelen, er det gennemgående budskab, at vi skal elske hinanden OG GUD! Vi bør anerkende Hans eksistens, og værdsætte Hans store kærlighed til os, som Han bl.a. viste ved at ofre sin søn, så vi kan få tilgivelse for alt det, vi har gjort, som vi ikke burde have gjort, så vi kan komme i Himlen, når dette liv er overstået. Har man været kristen et stykke tid, kan man måske begynde

at tage frelsen for givet, men hvis vi ser rundt om i verden, er der mange der aldrig har haft mulighed for at lære Jesus at kende, og derfor heller ikke kan få den frihed og lykke, som kun Han kan give. Og går man rundt i Odenses gader, kan man let få indtryk af, at mange af de forbipasserende dér er i den samme båd: de kender ikke Gud eller den frihed og lykke, man kan få af Ham.

Det er grunden til den lille pjece, der hedder "En der elsker dig!" Ved at læse den, kan man tage imod og lære Jesus at kende. Vi har jo netop i vores kirke den vision, at vi skal "Lede folk til Jesus", og det gør vi med disse pjecer.

Det er fantastisk, når jeg giver dem til folk! Om det så er rockeren med de store tatoveringer, eller modellen der godt véd, hvordan hun ser ud, eller den hjemløse, prostituerede narroman: alle som én lyser de op og smiler med både øjne og mund, når de får at vide, at der er en der elsker dem. Alle trænger til kærlighed! Som regel styrter folk jo afsted gennem gågaden, så oftest siger jeg ikke meget. Jeg prøver at få øjenkontakt med dem, et par meter før jeg møder dem, giver dem et stort smil, og siger så: "Jeg har et kærlighedsbrev til dig!" Mange bliver forbavsede. Som én herre sagde forleden: "Jeg har aldrig før fået et kærlighedsbrev fra en mand med en hat", mens han

grinende tog imod pjecen. Jeg går ud med et så dejligt budskab, at jeg kan ikke lade være med at smile, og det smitter af. Hvis de ser skeptisk på mig, kan jeg f.eks. sige: ”Det drejer sig om platonisk, åndelig kærlighed.” – Mht. hatten går jeg ofte ud med min mexicanske cowboyhat. Heldigvis er det ikke alle, der er forhastede, og dem kan jeg bruge lidt mere tid på. Forleden mødte jeg et par: den ene kom fra Esbjerg, den anden fra Lolland. De havde mødt hinanden på nettet, og var blevet enige om, at mødes fysisk halvvejs, i Odense. Den unge mand fortalte, hvordan han i flere år havde været involveret i noget ”snavs” med stoffer og djævletilbedelse. De kendte slet ikke kærlighedsbudskabet fra Jesus, og lyttede intenst til de Bibelsvers jeg viste dem om frelse, og de endte begge med at bede med mig om at modtage Jesus, lige dér midt på Kongensgade.

For nylig var der Rosefestival i Bogense. Patricia og jeg tog bussen dertil med det mål at få 500 pjecer uddelt. – Gaderne var fulde af mennesker, og før vi var parate til at tage hjem igen, havde vi fået uddelt 600 pjecer. Det var dejligt også at nå mange mennesker dér.

Jeg har som regel en lille stak pjecer i baglommen, og når jeg så handler ind, får ekspedienten ved kasseapparatet også et lille kærlighedsbrev,

som jeg opfordrer dem til at læse i en kaffepause.

Hvis du er interesseret i at deltage i dette vigtige arbejde med at få budskabet ud, så skal du ikke holde dig tilbage. Der er altid en lille stak pjecer på stativet ved siden af døren til kirkesalen, og hvis man gerne vil have flere, skal man bare kontakte mig. – På bagsiden af pjecen er der adresse på vores kirke. Der står også, at den kommer fra Baptistkirken, og det får mange positive responser. En del kender os, uden dog at kende meget til vores ”doktriner”. Forleden spurgte en mand mig: ”Hvor kommer du fra?” og da jeg svarede ”Fra Baptistkirken”, sagde han: ”Jeg er præst derovre”, og pegede mod Skt. Knuds Kirke. ”Jeg skal nok gå hjem og læse den her.”

Filip og Patricia.



Menighedens cellegrupper

Det kunne være skønt, hvis alle menighedens medlemmer var tilknyttet en cellegruppe. Store menigheder har brug for mindre fællesskaber, så den enkelte ikke bare bliver væk i mængden.

I sin bog ”Naturlig Menighedsudvikling” skriver Christian Schwarz: ”Smågrupper skal pleje medlemmernes hoveder, hænder og hjerter”. Dvs. det er et sted, hvor vi på en personlig måde tager os af hinanden som de mennesker, vi er.

De fleste cellegrupper samles i private hjem, andre mødes i kirken.

Indhold

Et møde i cellegruppen vil ofte indeholde:

- Læsning af en tekst fra Bibelen, hvor alle er velkomne til at kommentere det.
 - En snak om, hvordan vi helt praktisk kan bruge det i vores hverdag.
 - Omsorg for hinanden. Vi kan snakke om personlige ting og bede for hinanden.
 - Uformel snak over en kop kaffe
- Der er mange, der nyder de mindre fællesskaber. Det giver et dybere og mere personligt venskab end de store arrangementer i kirken.

Kirkens mange grupper

Foruden cellegrupperne er der også andre ”smågrupper”, hvor folk mødes og deler liv sammen.

Lige nu har vi 8 cellegrupper, 2 debatgrupper, 1 online familiegruppe, 1 ungdomsgruppe og 3 minigrupper (2 – 4 personer, der læser i Bibelen sammen. Nogle på andre sprog).

Har du spørgsmål til vores cellegrupper og smågrupper, eller interesse i at deltage i en, så kontakt vores præst, Henrik Søndergaard

Materiale

Mangler I inspiration til gruppemateriale, se da hjemmesiden: www.baptistkirken.dk. Skriv ”Bibel- og samtalegrupper” i søgefeltet og tryk på ”HER” i teksten. Så får du en liste med omkring 50 forslag til materiale på dansk og engelsk.

Mvh

Undervisningsudvalget

Gæstfrihed

”Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed”. (1. Pet. 4, 8 – 9)

Hav indbyrdes kærlighed og vær gæstfrie i menigheden. Det er 2 ting, som Peter beder menigheden om.

Der er i Bibelen flere opfordringer til at elske alle, men samtidig at have en særlig kærlighed til sin menighed.

Vi kan ikke åbne en avis eller se de sidste Google-nyheder, uden at vi hører om uro, krige og menneskelige konfrontationer.

Midt i alt dette opfordrer Peter os til et helt andet liv i menigheden.

Menigheden er et sted, hvor vi kan åbne os for hinanden. Vi kan bede for hinanden og alt det, der sker omkring os. Vi kan følge med i hinandens liv. Vi kan invitere hinanden indenfor. Det gælder både det at invitere hinanden ind i vores hjerter og at invitere ind i vores hjem. Gæstfrihed og kærlighed er magtfulde redskaber.

Den romerske kejser Julian (331 – 363) skrev til sine embedsmænd: ”Præcis som de, der lokker børn med en kage... forfører dem til at følge sig... ved denne samme metode siger jeg, begynder galilæerne (de kristne) også med deres såkaldte kærlighedsfester eller gæstfrihed... og resultatet er, at de har ledt virkelig mange ind i ateisme (kristendom)”.

Kejser Julian så, hvordan de kristnes kærlighed og gæstfrihed tiltrak folk til menigheden.

Måske har du det som jeg, at det kan være svært at få prioriteret midt i så mange andre gøremål. Men lad os lave en aftale sammen: Hver uge i september og oktober vil vi invitere eller besøge 3 personer, som vi kan spise sammen med eller drikke kaffe sammen med.

Er det ikke muligt, så 3 telefonsamtaler. Her efter corona-isolationen trænger vi til flere gæster og mere kaffe.

Kærlig hilsen Henrik Søndergaard

BaptistKirken i Odense

Klosterbakken 11, 5000 Odense C

Præst

Henrik Krak Søndergård, Nagbølvej 43,

6640 Lunderskov, Tlf: 61302154,

E-mail: hks@baptistkirken-odense.dk

Kirkens hjemmeside:

www.baptistkirken-odense.dk

Artiklerne i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for Baptistkirken i Odense's eller redaktionens holdning.

Kasserer

Steen Jep Emming, Odensegyden 30, Allesø,
5270 Odense N, Tlf: 63 94 60 65,

E-mail: steen.jep@emming.dk

Bidrag til Odense Baptistmenighed

Konto: 1551 7351348

Ansvarlig redaktør af bladet:

Lisbeth & Jørn Møller Sandbæk, Julagervænget 51,
5260 Odense S, Tlf: 26213883/30273813

E-mail: jorn.sandbak@gmail.com

lisbeth.m.sandbak@gmail.com