

8 aftener om Gud i hverdagen



Sted:

Baptistkirken i Odense
Klosterbakken 11
5000 Odense

Tidspunkt:

Onsdage i ulige uger kl. 19.00 – 20.30
1. marts til 12. juni

Pris:

Aftenerne er gratis for alle

Tilmelding:

senest søndag 26. februar til
hks@baptistkirken-odense.dk
61 30 21 54



Invitation

Hvordan skal vi leve med Gud i vores hverdag?
Et er at sige "ja" til Jesus i dåben, noget andet er at finde ud af hvad dette "ja" betyder til dagligt.

Kom med til 8 spændende aftener, hvor vi sammen vil dykke ned i 8 vigtige spørgsmål om Gud i hverdagen. Der findes ikke ét rigtigt svar på spørgsmålene. Bidrag med de spørgsmål og svar du har, eller vær' med på en lytter.

Du er velkommen, hvad enten du er ny kristen eller har været kristen i mange år.

Hver aften starter med et kort oplæg. Herefter vil vi snakke sammen i grupper over en kop kaffe.

Tilbuddet henvender sig primært til dig, der har tilknytning til Baptistkirken – enten som medlem eller som jævnlig gæst i vores kirke.

8 spændende aftener - 8 spændende emner

Onsdage i ulige uger fra 1. marts til 12. juni kl. 19.00 – 20.30

1. marts – Bibelen (Michael)

Hvordan blev den til? Hvor bogstaveligt skal man læse teksten? Hvordan kan man læse den på en spændende måde? Hvad findes der af hjælpemidler?

15. marts – Bøn (Mogens)

Hvad er bøn? Hvad må man bede om, og hvad kan man forvente? Hvor meget skal man bede? Hvordan skal man bede? Faste ritualer eller indskydelser.

29. marts - Menigheden (Henrik)

Hvorfor skal man komme i en menighed? Hvor ofte bør man komme? Hvad med cellegrupper og andre mindre fællesskaber? Er det nødvendigt at have kristne venner?

12. april - Frivillighed og økonomi (Samantha)

Er der forventninger til, hvor meget tid man skal bruge på kirken? Hvad er nådegaver for noget? Bibelen taler om tiende. Skal man give så meget, eller hvad forventes der?

26. april - Vejledt af Gud (Henrik)

Hvordan kan man opleve Guds ledelse på en almindelig dag? På hvilke måder kan vi høre, at Gud taler til os? Hvad gør Helligånden i os?

10. maj - Etik og moral (Samantha)

Skal man leve på en anden måde som kristen end andre folk? Er det De ti Bud, der gælder, eller hvad er vores rettesnor?

24. maj - En god Gud og mennesker på afveje (Michael)

Hvad er synd? Synder man også som kristen? Hvad betyder syndernes forladelse? Er det noget, vi skal tænke over til dagligt? Hvad betyder det, når vi i nadverteksten hører, at Jesu blod blev "udgydt for mange til syndernes forladelse?"

7. juni - Jesus i centrum (Henrik)

Det helt særlige ved kristendom er Jesus. Hvad betyder det at have Jesus i centrum i sit liv? Skal man gå og tænke på ham hele tiden? Skal man kun gå til kristne ting, eller er det ok at gå op i mange andre ting?

Du kan deltage i alle aftener - eller du kan vælge de aftener, der passer dig bedst.

Oplægsholdere: Mogens Andersen, Samantha Zoë Ashton-Fog, Michael Hyrup, Henrik Søndergaard,